

'Onze **eerste song** heeft indruk gemaakt,' zegt Mink enthousiast. 'Hebben jullie die **graffiti** gezien?'

'Ja!' knikt Ravi, 'Op het viaduct stond met koeienletters **REBELLEN FOREVER!**'

YES!

SIMON VAN DER GEEST



MET ILLUSTRATIES VAN **MARTIJN VAN DER LINDEN**



'Mag ik **vier liter medicijn** van u hebben?' vroeg Pippi.

'Wat voor soort medicijn?' vroeg de apotheker ongeduldig.

'Geeft niet, als het maar goed is **tegen ziektes**,' zei Pippi.

'Kom jij je hier ook wassen?
Zal ik een beetje opschuiven?'



'Nee!' bromde de **NEEhoorn**
op boze toon,
'ik ben liever vies
in plaats van schoon.'

**Waarom kijk je naar mijn werktafel?' vroeg
dokter Kees.**

'Omdat hij daar nu zit,' zei ik.

'In zijn blote kont.

En hij van alles met zijn billen aanraakt.'

Gozert schaterde het uit.



Ik ga gepaard met hard geknal en fel geknetter.
Ik ben waanzinnig woest en uitgesproken wild.
Ik flits me elke keer weer helemaal te pletter.
Ik ben niet kalm, ik ben niet zacht, ik ben niet mild.

Uit het gedicht **Donderbui**





Een handgranaat. Henk kan het nog steeds niet geloven. Een handgranaat in de klerkast van vader. En hij was bang geweest dat ze de fiets van die Duitser zouden vinden...Maar dat zou niets zijn geweest vergeleken bij dit.



'Ach, lieverd,' zei ze. 'Al het moois in de wereld begon ooit met een droom. Dus blijf geloven in de jouwe. En wanneer je de wereld werkelijk laat meegenieten van jouw chocola, zal ik erbij zijn.'



'Ja en nee,' zei zijn vader zacht. 'De wereld zal niet van de ene dag op de andere goed en eerlijk worden. En al helemaal niet doordat ik iets schreef. Maar misschien **geef ik mensen hoop**. Arme mensen, die denken: wij zijn niet alleen.

De Blauwe Nar vecht voor ons!

'Maar het is gevaarlijk!' zei Adem.



Kea leest: Onze stranden liggen vol plastic. Snorkelaars jagen de dolfijnen en de schildpadden weg. Wij, de Kanaka Maoli, de oorspronkelijke bewoners van deze eilanden, hebben recht op een gezonde leefomgeving.

Doe mee. Protesteer. Kom vanavond naar het strand om samen het plasticafval op te ruimen.

